

Gebed van de Dag woensdag 9 december 2020



Tweede Adventsweek

-

kerk open 8.30 – 9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Jezus U bent het licht

Luisterlied Yeesu rimte Betleheem – Senegal

<https://www.youtube.com/watch?v=JiFb9rOoz6Q>

deze week een internationaal reisje met advents-kerstliederen vanuit andere culturen

Je-zus, U bent het licht in ons le-ven;
laat nim-mer toe, dat mijn dui-ster tot mij spreekt.
Je-zus U bent het licht in ons le-ven,
o - pen mij voor uw lief - de, o Heer.

Schriftlezing Genesis 33:1-17

(Genesis / Bereesjiet 32:4-36:43, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajitslach 'Hij zond)

STILTE

Psalm 35:6 *(De Nieuwe Psalmberijming)*

Laat wie om mijn ellende lacht,
vernederd worden en veracht.
Geef blijdschap aan oprechte mensen
die recht en vrede voor mij wensen.
Dan zeggen zij: 'De HEER is groot,
Hij hielp zijn dienaar uit de nood.'
Dan zal ik zingen voor altijd;
dan prijs ik uw gerechtigheid.



Gebed

Zie naar ons om, God,
en hoor de gebeden.
Wees ons genadig
en kom naar ons toe.
Laat eindelijk opgaan
de zon van uw gerechtigheid
over ons hier op aarde
en ons verduisterd bestaan.
Gij, die de ogen van blinden opent
en gebroken mensen weer opricht,
stel ons geduld niet langer op de proef,
maar kom ons redden en wees ons nabij.
Vernieuw uw verbond
dat ons herschept en vreugde geeft,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen.

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Jezus Christus.
Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

kaars doven

Lukas 1:51-53

Hij heeft een krachtig werk gedaan
door Zijn arm.

Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in
de gedachten van hun hart,
uiteengedreven.

Hij heeft machtigen van de troon
gestoten en nederigen heeft Hij
verhoogd.

Hongerigen heeft Hij met goede
gaven verzadigd en rijken heeft Hij
met lege handen weggezonden.